



Oktober 2019

AGENDA

(verkort, voor meer informatie zie ook het Jaarboekje)

15 oktober:
avond nieuw ingekomenen / belangstellenden

22 oktober:
ZGVG, lezing Hans IJkel "Het zwaard en het kruis..."

11 november:
Ontmoetingsmiddag:
Lezing Eduard Verhoef over de Koran

15 november:
Middagkring Corrie Vis
(opgave bij Marijn de Valk)

18 november:
Kerkenraad en taakgroepen overleg

29 november:
Middagkring Corrie Vis

Contouren

Op een zonnige dag in zuid-Zweden waren we in een mooi oud kerkje aan de oever van een meer. "Maar dit zijn toch geen vierpassen?" Nee, daar heeft u helemaal gelijk in – het zijn immers groepjes van drie. Of toch...? Soms moet je net wat verder kijken dan je neus lang is, om echt van nep te onderscheiden: Kijk maar eens goed naar de dikke zwarte contouren. Weliswaar nogal scheef, vertekend, maar dat krijg je als je zo'n hoog raam van onderaf fotografeert.

Hier bij ons wordt intussen hard gewerkt om de contouren van "Zinnig Zeeuws" vorm te geven.

Naar we hopen even kleurrijk als dit plaatje. *Wim Wattel*



Sjöbo, Skåne, Zweden

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Lezing op dinsdag 22 oktober 2019

De heer **Hans IJkel** (1946) begon zijn loopbaan als stuurman Grote Handelsvaart. In deze periode studeerde hij ook MO Spaans. Tijdens zijn loopbaan en opleidingen in het internationale bedrijfsleven bezocht hij o.a. Zuid Amerika, waar zijn kennis van het Spaans goed van pas kwam. Ook na zijn pensionering werd o.a. Zuid Amerika intensief bezocht. De fascinatie voor de indrukwekkende natuur en de interessante geschiedenis en cultuur van Argentinië en Chili leidde tot de publicatie van een tweetal historische romans: "Atacama" (2015) en "Patagonia" (2017).

De titel van de lezing is:

"Het zwaard en het kruis: de dramatische gevolgen van de Europese expansiedrift in het zuiden van Zuid Amerika"

Na de vernietiging van het Incarijk werden de inheemse volkeren, die leefden rondom het Andesgebergte, geleidelijk aan door de Spanjaarden onderworpen. De bevolking van deze gebieden werd gedwongen zich te "bekeren" tot het Christendom. Maar uitgestrekte gebieden in Argentinië en Chili bleven nog honderden jaren verschoond van dergelijke Europese invloeden. Dit veranderde nadat deze landen onafhankelijk waren geworden. Binnen enkele decennia werden cultuur en leefwijze van de inheemsen nagenoeg vernietigd. Grootgrondbezit enerzijds en een ongekende immigratie anderzijds leidden tot grote sociaaleconomische verschillen, waar beide landen tot op de dag van vandaag nog onder te lijden hebben. Wat echter nog onaangestaan lijkt is de overweldigende natuur van de Andes. Aan de hand van een korte video wordt dit geïllustreerd.

N.B. We beginnen met een gezamenlijke lunch voorafgaand aan de lezing om 12 uur in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17 Middelburg. De lunch kost 12 euro en dient vooraf betaald te worden aan Albert de Visser.

De leden worden verzocht eventuele afwezigheid bij de lezing en/of lunch tijdig af te melden bij de heer Albert de Visser tel 0118- 611868 devisseraj@zeelandnet.nl

Afmelden voor vrijdag 10.30 uur voorafgaand aan de bijeenkomst op dinsdag.

Daarna start de lezing om 13 uur en duurt tot ongeveer 14 uur.

Niet-leden zijn bij elke lezing welkom!

Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 10 euro.

Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser of José Viveen.

Voor verdere informatie José Viveen secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl

Uit de kerkenraad

Het is inmiddels tweede helft september. De vakantieperiode is nu echt voorbij. De kerkenraad nam een vliegende start met een 'heidag' op vrijdag 13 september in Oostkapelle. Voor de bijgelovigen onder ons tartten we daarmee het noodlot. Maar we hebben een goede dag gehad waarop we onze eerste maanden als team hebben geëvalueerd en samen hebben gekeken naar wat we zo moeten houden en wat we kunnen verbeteren. We hebben stilgestaan bij wat we vanaf januari tot nu allemaal al hebben bereikt: een waardige opvolging voor Mathieu met het nieuwe organistencollege, het podium, de inrichting van het liturgisch centrum, het vrij maken van de weg voor een pilot met 'zinnig Zeeuws', werken aan een nieuwe website en nog meer. Deze lijst heeft ons nog eens doen beseffen dat de werkdruk in deze eerste periode hoog was.

Die hoge werkdruk hebben we doorstaan en voor de toekomst willen we dat ook zo houden in periodes waarin er veel acties op ons bord liggen. Maar dat vergt wel een zorgvuldige planning, met name om juist die werkdruk hanteerbaar te houden. We moeten goed kijken naar de beschikbare tijd en de prioriteiten die we op basis daarvan moeten stellen. En naar een goede verdeling van taken passend bij ieders kwaliteiten. Ook de manier van vergaderen en vergaderingen voorbereiden kan bijdragen aan een soepele en efficiënte besluitvorming.

In de middag van vrijdag 13 september is ook een delegatie vanuit het VVHM-bestuur aangeschoven. Zij hebben ons meegenomen in het proces tot nu toe om te komen tot een voorstel voor de nieuwe organisatiestructuur van de Koorkerkgemeenschap. Hierover zal ook gesproken worden op de Algemene Ledenvergadering op 24 september (die alweer achter ons ligt als u dit leest).

Het was een constructieve discussie met de afvaardiging van het bestuur en voor ons een nuttige dag waarop de teamgeest verder kon ontwikkelen.

Even wat nostalgie

Bovengenoemde bijeenkomst vond plaats op buitenplaats Ipenoord of zo u wilt het Green White Hotel. Voor mij nostalgie: ik groeide op aan de overkant van Ipenoord, op boerderij De Grootte Geere. Dat was in een tijd waarin de verzuiling hoogtij

vierde. De Hervormde kinderen in Oostkapelle gingen naar de Openbare School en de kinderen van de andere gezindten naar de Christelijke school, waarbij er, om het netjes uit te drukken, flinke na-ijver was tussen deze onderwijsinstellingen.

En nu komen we vanuit die verschillende richtingen elkaar tegen in de Koorkerk, wat mooi!

En zoals ik op de boerderij opgroeide met mijn twee zussen en twee broers, als een hecht en mooi team, zo zie ik die verbinding terug in de kerkenraad en in groter verband in onze Koorkerkgemeenschap. Ik wens iedereen een mooie oktobermaand, waarin we samen weer mooie dingen mogen beleven.

Wim van Liere
Voorzitter kerkenraad

Avond voor nieuwe leden: 15 oktober

Dinsdag 15 oktober organiseert de kerkenraad een ontmoetingsbijeenkomst voor nieuwe leden, vrienden en belangstellenden. Aanvang om 20.00 uur in de vergaderkamer van de Koorkerk (ingang via de Koorkerkhof, de kleine groene zijdeur in de nis aan de zijkant van de kerk). Om 20.00 uur staan koffie en thee voor u klaar. We willen die avond graag nader kennis met u maken, informatie geven over de Koorkerk, ingaan op uw eventuele vragen en gelegenheid geven elkaar te ontmoeten. Er worden uitnodigingen verstuurd, maar ook wie nog niet in ons adressenbestand staat en belangstelling heeft deze avond bij te wonen is welkom. Om te weten op hoeveel personen we ongeveer kunnen rekenen, graag een berichtje vooraf aan Marijn de Valk (marijndevalk@hetnet.nl / tel. 0118-616609).

2

Kerkdiensten

6-okt.
pastor Wim van Goch

13-okt.
ds Johan Goud

20-okt.
ds Joep de Valk

27-okt.
ds Klaas Douwes

3-nov.
ds Ineke de Feijter

10-nov.
ds Florus Kruyne

17-nov.
ds Martijn Junte

24-nov.
ds Chris Vonck

**Bij de dienst van
27 oktober:
ds. Klaas Douwes**

Dag allemaal! Omdat ik binnenkort voor het eerst zal voorgaan in de Koorkerk, stel ik mij even kort voor. Mijn naam is Klaas Douwes, ik woon in Amsterdam en ben predikant van de Vrijzinnige Regentessekerk in Apeldoorn. Daarnaast werk ik aan een proefschrift over de geschiedenis van het vrijzinnig jeugdwerk en ben ik mede-auteur van Liberaal Christendom. Met een bescheiden, open en verwonderende houding sta ik in het geloof, maar tegelijk ben ik vastberaden om van de wereld een iets liefdevollere plek te maken. Dát betekent voor mij vrijzinnig zijn. Ik kijk ernaar uit voor te gaan in Middelburg en hoop op een mooi samenzijn.

Klaas Douwes

Nieuws Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland

Het zijn enerverende tijden, ook voor de Remonstranten in Midden-Zeeland en daarbuiten. Zeker in een maand dat een advocaat in Holland vermoord is. Vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede, vriendschap en dialoog met wie anders denkt zijn een opgave. Onze democratische rechtsstaat is per definitie kwetsbaar. Haar weerbaarheid berust óók op betrokkenheid en inzet van burgers. En op verbinding én verscheidenheid. Een recent initiatief was het symposium - met boekpresentatie – "Tolerantie in turbulente tijden" op 28 september in het Rijksmuseum, met onder meer minister Sigrid Kaag en Kees Schuyt (www.remonstranten.nl).

Een verbredend en stellig verdiepend gebeuren was er op Open Monumenten-nacht in Rotterdam: na een kroegen- en verhalentoer door de binnenstad kon je op veldbedden overnachten in de remonstrantse 'kathedraal', de Jugendstillkerk Arminius. Zomaar in een hemelse slaap vallen onder begeleiding van een live slaapliedje. Slapen in de kerk?! Wij zijn wellicht de generatie die het lot van de kerk in seculier Nederland zal bepalen. Het is op dit moment 'erop of eronder'. En als het eronder wordt, is dan de hele Reformatie, en alles wat daaruit voortkwam voor niets geweest?!

Zowel landelijk als in de Koorkerk wordt actief nagedacht en actie ondernomen op al deze ontwikkelingen. In de Koorkerkgemeenschap denken we over een nieuwe organisatiestructuur met verschillende samenwerkende participanten- waarin de Remonstranten een volwaardige plaats hebben naast de Vrijzinnigen en andere belangstellenden. Landelijk zijn de VVPN, de Vrijzinnigen (ex NPB) en de Remonstranten ieder in werkgroepen bezig beleid te ontwikkelen voor de toekomst. Transitie naar daadwerkelijk breed, dat wil zeggen ook voor seculieren opengestelde samenwerkingsverbanden, zoals de Koorkerkgemeenschap beoogt, heeft hierin ook een prominente plaats.

Huiskamerbijeenkomst "Vrijzinnig christendom en religieus humanisme"

Na de eerste geslaagde huiskamerbijeenkomst met ds. Wim Jansen over mystiek van alle dag, ontstond al snel het idee voor een tweede bijeenkomst met als titel "Vrijzinnig christendom en religieus humanisme". Deze wordt georganiseerd op donderdagavond 21 november onder leiding van Tina Geels, remonstrants dominee en verbonden aan de gemeente Vrijzinnig Delft. Aanleiding voor deze avond is het krantenartikel in februari 2019 in Trouw: 'Drijven de remonstranten af van hun christelijke basis?'. Hoewel deze krantenkop wat tendentiekus klinkt, is de discussie zeker actueel, ook gezien de ontwikkelingen in de Koorkerk waar 'Zinnig Zeeuws' buiten de kaders wil denken van gelovig en ongelovig.

Na een inleiding van Tina Geels en een korte introductie in het gedachtegoed van Theo Hobson en zijn boek 'Gelovig humanisme' door Maarten 't Hooft, is er gelegenheid voor gesprek en discussie. U mag natuurlijk ook gewoon komen luisteren. Iedereen is weer van harte uitgenodigd aan de huiskamertafel! (Maximaal 15 mensen, aanmelden tot 15 november)

Plaats

Koudekerkseweg 202
(Orangerie van Ter Hooge)

Tijd

21 november, 19.00 – 21.15 uur
Opgave Maarten / Eva 't Hooft,
0118-436084 / mithooft@hotmail.com

Gespreksgroep: MENS, wat ben je mooi (en ingewikkeld)

onder leiding van Corrie Vis

(Herhaalde mededeling, let op: anders dan in het jaarboekje nu mét contactgegevens)

De geloofsbelijdenis van de Remonstranten uit 2006 stelt de mens centraal. De mens die zich verwondert over wat hem toevalt en geschonken wordt. De mens die op zoek is naar dat wat oneindig groter is dan hemzelf. En de mens die leeft in verbondenheid met al wat leeft.

Tijdens de kring zullen we deze visie op geloof - waarin de mens het uitgangspunt is - verder met elkaar verkennen. Dit doen we aan de hand van het Goddeeltje "Mens" geschreven door Christiane Berkvens -Stevelling (2014).

Dit boekje vergelijken we met enkele hedendaagse visies op geloof en de zin

van het leven. Hiervoor maken we gebruik van een serie interviews uit de Volkskrant waarin journalist Fokke Obbema bekende en minder bekende Nederlanders vraagt naar de zin van het leven en de rol van religie. De serie is online te lezen: www.volkskrant.nl/zinvanhetleven. Zie bijvoorbeeld de verhalen van: Johan Witteveen, Broeder Bernardus en Marjoleine de Vos. Ook Christa Anbeek is voor deze serie geïnterviewd.

Wie weet word je ook zelf uitgedaagd om je eigen geloofsbelijdenis of "zin van het leven- document" te schrijven."

Door Corrie Vis, remonstrants predikant / geestelijk verzorger Diaconessenhuis Utrecht en Zeist.

Vrijdagmiddag 15 en 29 november 2019 van 13.30 tot 17.30 uur in de consistorie van de Koorkerk.

Opgave voor 31 oktober bij Marijn de Valk, via marijndevalk@hetnet.nl of 0118-616609.

Zomeruitje

Langs deze weg nogmaals dank aan de drie mensen die zorgden voor de organisatie en het financieel kader van het prachtige zomeruitje op 30 augustus! Het was een middag met een gouden randje dat zeer op prijs werd gesteld. De boottocht gaf het gevoel van een vrolijk schooluitje, de uitspanning 'Suster Anna' was een fijne locatie om buiten te zitten en de thee met royaal gebak waren echt een mooie traktatie. De wandeling was precies kort en lang genoeg, de omgeving was mooi en het weer stralend. Kortom: een succesformule die we volgend jaar zullen proberen te herhalen!

Activiteiten landelijk

Op 30 september vindt in Antwerpen een symposium plaats met de titel 'Remonstranten in Antwerpen 1619-2019' in de prachtige Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience met lezingen van Antwerpse archivariissen en bibliothecariissen over de geschiedenis van de Remonstranten in de Scheldestad. Informatie is te vinden op de site www.remonstranten.nl. Wie samen wil reizen kan contact opnemen met Marijn de Valk.

Marijn de Valk
Voorzitter RGMZ

Bij de dienst van 20 oktober:

ds. Joep de Valk *delen van brood en wijn*
Het lag jaren op het koffietafeltje in mijn werkkamer, boven op de stapeltjes boeken. Van tijd tot tijd zie ik het weer, lees het dan, maar bidt het soms ook. Het gebed van Franciscus.

Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede!

*Waar haat is, dat ik daar liefde breng,
waar belediging is, dat ik daar vergeving breng,
waar onenigheid is, dat ik daar eensgezindheid breng,
waar dwaling is, dat ik daar waarheid breng,
waar twijfel is, dat ik daar geloof breng,
waar wanhoop is, dat ik daar hoop breng,
waar duisternis is, dat ik daar licht breng,
waar droefheid is, dat ik daar vreugde breng.*

*O, Meester, dat ik niet zo begerig ben om vertroost te worden, maar om troost te brengen,
om begrepen te worden, maar om zelf te verstaan,
om bemind te worden, maar om zelf lief te hebben.*

Want...(Er volgt nog een strofe, maar die is nog te radicaal voor mij).

Dit gebed klinkt op 20 oktober, in een dienst waarin wij ook brood en wijn delen.

Als ik het gebed lees, dan wordt het mij gegeven van buiten af. In het eerste deel moet ik iets brengen wat er mist. Het is nogal wat. Maar het voelt niet alsof het probleem door mij opgelost moet worden. Nee, het gaat erom dat ik niet wegloop van haat, belediging of wanhoop, maar dat ik daar iets tegenover stel, nl liefde, vergeving of hoop. Het gebed doet me beseffen dat die enormiteiten niet op te lossen zijn, maar dat ik in goed vertrouwen mijn bijdrage kan leveren. Dat is maakt me rustig.



Nottebohmzaal



Het tweede deel zegt me om juist dát te geven wat ikzelf juist graag wil krijgen. Bemind te worden verlangen we allemaal. Maar ik kan me voorstellen dat het verlangen gestild kan worden door zelf te kunnen geven.. Het gebed geeft me vertrouwen dat ik mijn eigen behoefte wel kan relativeren, als ik zelf maar uitdraag precies dat waar ikzelf zo'n behoefte aan heb. Al lezend begrijp ik het gebed, de woorden komen binnen, maken me rustig en brengen mij tot het rustige voornemen mijn bijdrage te leveren.

Als ik het gebed bidt, dan is het andere koek. Het gebed komt niet meer van buiten tot mij, maar ik zend het uit. Als wij bidden zenden wij een vraag uit. Ik bid u = ik vraag u.. Als ik echt vraag – en dat moet wel, want in mijn eentje kan ik echt niet aan het gebed beantwoorden – dan spreekt daar een intens verlangen uit. Het bidden zelf wakkert dat verlangen aan. Een verlangen om ook echt een instrument te zijn. Om je te kunnen laten leiden door je goede neiging, zonder dat daar eigenbelang of angst tussen staat. Dat moet toch heel vervullend zijn.

*O, Meester, dat ik niet zo begerig ben om bemind te worden, maar om zelf lief te hebben.
Want, zichzelf gevend wordt men rijk.*

Joep de Valk



Taakgroep Diaconaat

Eigen collectes.

Dit jaar hebben we bij de zelf te bepalen collectiedoelen bewust gekozen voor een drietal projecten.

Dat levert hopelijk bekendheid en betrokkenheid bij die projecten op; mede dankzij de informatiefolders die daarover uitgedeeld worden. En het leidt tot een hogere opbrengst voor de doelen.

**Het Kuron Peace Village Project in Zuid Soedan van de Four Freedom Award laureaat 2018 bisschop Paride Taban dat verzoening en samenwerking tussen de strijdende partijen wil realiseren. Op 18/8 werd € 305,15 opgebracht; een mooie bovengemiddelde opbrengst. Tijdens de vredesweek zondag op 22/9 is voor dit bij deze dag zo passende project € 238,70 ontvangen. In totaal kunnen we dit jaar aan Pax Christi, de Nederlandse samenwerkingspartner, aan het Kuron Peace Village Project dus € 543,85 overmaken. Vorig jaar is in meerdere collectes voor het project meer dan € 1000 opgebracht. We ontvingen een dankbrief voor "deze genereuze bijdrage".*

**Als bijzondere collecte is voor alle Woord&Tafel diensten, in overleg met de werkgroep, gekozen voor een onderwijsproject aan kasteloze Dalit kinderen in India.*

Tijdens de volgende W&T dienst op 20/10 wordt hiervoor weer gecollecteerd.

In de Vierpas van november vermelden we het totaalbedrag voor dit project.

**Verder sluiten we bij de bijzondere, zelf te bepalen collectes zoveel mogelijk aan bij de door Kerk in Actie voorgestelde werelddiaconale doelen. Dat betreft altijd met plaatselijke samenwerkingspartners zorgvuldig geselecteerde, goed voorbereide activiteiten, waarvoor informatiefolders beschikbaar zijn.*

Zo is op 15/9 voor het door KiA voorgestelde doel, de wederopbouw van kerken in het zwaar getroffen Syrië, gecollecteerd. Daarvoor bracht u € 196,75 op.

Op 13/10 collecteren we voor een aanspreekbaar en actueel KiA doel, nl het opleiden van voormalige bendejongeren uit de sloppenwijken van Bogota, Columbia –de cocaïne producent van de wereld- tot topkok. Per jaar wil men 200 jongeren opleiden op een kokschool en stage laten lopen in 20 restaurants. Ook in ons land is criminaliteitsbestrijding van de drugs-maffia topprioriteit geworden.

Hartelijk dank voor uw bijdragen de afgelopen maand!

Voor de maand oktober hopen we voor de hiervoor vermelde collectes weer op uw uimhartige bijdrage te mogen rekenen.

Najaarscollecte.

Binnenkort ontvangen de protestantse leden van de Koorkerk weer de acceptgiro voor een bijdrage aan de najaarscollecte. (Remonstrantse leden ontvangen die niet).

Dat betreft altijd een viertal diaconale doelen op lokaal/regionaal, landelijk, Europees en mondiaal niveau. Gemiddeld levert dat vanuit de PGM kerken (thans 3) € 3000 of meer per doel op.

Dit jaar is als landelijk doel gekozen voor de christelijke Pro Life stichting Schreeuw om Leven, die fel strijdt tegen het toepassen van abortus en euthanasie in Nederland. Veel Koorkerkleden zullen daar grote moeite mee hebben. Daarom zal aan de PGM oproep een brief van onze kerkenraad en taakgroep diaconie worden toegevoegd met een alternatief bestedingsvoorstel. Om achteraf discussie over dit controversiële doel van de najaarscollecte te voorkomen vragen wij uw aandacht hiervoor.

En Verder: Wie helpt, doet mee?

**In de vorige Vierpas stond ten onrechte dat sociale projecten als de kerstpakkettenactie voor gevangenen in Torentijd door Gerda van Leeuwen behartigd zouden worden. Per geval zal de taakgroep bekijken wie als trekker van sociale projecten zal optreden.*

**De taakgroep zou het geweldig vinden als ook gemeenteleden een specifieke activiteit of project zouden willen behartigen. Lid van de taakgroep worden kan men te beperkend vinden. Maar bijdragen aan een concreet in de tijd begrenst project is ook zeer waardevol. En we hebben enkele zinvolle vacatures voor u in de aanbieding!*

-Een coördinator voor de kerstpakkettenactie in de gevangenis Torentijd. Vooral in de maand december vergt dat het nodige werk: contacten met Torentijd, inkopen, werven vrijwilligers voor het samenstellen en tot slot uitdelen van de kerstpakketten, etc. Inlichtingen: Jan Janse. -Ook voor de inrichting van de Paaslunchtafel in 2020 zoeken we een vrijwilliger. Nadere informatie: Riks Lobbezoo-Klaassen.

-De gezamenlijke kerken in Middelburg zoeken voor hun project Schuldhulpmaatje dringend een nieuwe coördinator voor de aansturing en ondersteuning van de vrijwilligers die mensen met een schuldenproblematiek bijstaan. Inlichtingen: Teus Baars.

Naast uw financiële bijdragen voor onze bijzondere diaconale doelen is uw vrijwilligersinzet voor concrete diaconale activiteiten evenzeer belangrijk en van harte welkom.

Namens de taakgroep diaconie,

Jan Janse

Wie is de organist?

Aan de 'nieuwe' organisten van de koorkerk is gevraagd iets over zichzelf te vertellen. Ik ben geboren in Hoogeveen (1964) en wist toen ik 4 jaar oud was dat ik later op het kerkorgel wilde spelen. Ik begon als jongetje van 6 jaar nog niet met orgellessen (want ik was daar nog te klein voor), maar met pianoles die door mijn moeder (pianolerares) werd gegeven. Dat was niet altijd leuk, omdat ik op schooldagen vóór schooltijd moest oefenen en dat was dus al vroeg. Toen ik 9 jaar oud was, werd het tijd voor een nieuwe lera(a)r(es), want vreemde ogen dwingen. Bij ons thuis werd altijd muziek gemaakt, want ook mijn broer bespeelde een muziekinstrument, viool. Vaak in de badkamer voor de beste akoestiek. Hij werd later beroepsviolist. Na drie jaar pianoles op de muziekschool werd de stap naar het kerkorgel gezet (1976). Mijn orgelleraar werd Martin Groenewold, organist te Hoogeveen van de Hoofdstraatkerk waar een groot drieklaviers-orgel stond. Hij was een kei in harmonieleer en (lied) improvisatie. Op dat gebied heb ik veel van hem geleerd. Op mijn 15e kreeg ik mijn eerste aanstelling als organist en speelde ik vaak twee diensten per zondag! Na mijn middelbare schooltijd heb ik nog even gedacht aan het conservatorium, maar besloot uiteindelijk een rechtenstudie te volgen in Leiden. Omdat ik mij met name verder wilde bekwamen in 19e-eeuwse en meer moderne orgelliteratuur, besloot ik de dirigent-organist van de Hartebrugkerk in Leiden een bezoek te brengen. Dat was Jan Schmitz (1916-2001). Jan Schmitz (leerling van Jos en Jaap Vranken en van Flor Peeters te Mechelen) had grote bekendheid verworven door zijn spel en kennis van de Franse orgelmuziek, waarvoor hij ook meermalen was onderscheiden. Jan werd tot het einde van mijn studie mijn orgelleraar. De meeste lessen werden gevolgd in de Hartebrugkerk op het fraaie Maarschalkerweerd-orgel, maar voor een 'groot werk' soms ook op het Adema/Schreurs-orgel (57 stemmen) van de Sint Jacobuskerk aan de Parkstraat in Den Haag. Jan Schmitz was een echte pedagoog en voor mij een groot inspirator. Na het afronden van mijn studie werd ik advocaat in Middelburg en volgde ik orgellessen bij Bram Beekman, toen nog organist in Vlissingen. Vanaf 1979 was ik zonder tussenpozen organist in meerdere kerken. In Middelburg speelde ik een aantal jaren in de Hofpleinkerk en kreeg ik de kans om in 1996 de toenmalige hoofdorganist van de Nieuwe kerk (Anthon de Vries) bij afwezigheid te vervangen. Thans ben ik ruim 22 jaar de tweede organist van de Nieuwe Kerk en ik hoop ook daar, naast mijn nieuwe taak in de fraaie Koorkerk te kunnen blijven spelen. Mijn leraar Jan zei vaak tegen mij: 'Jij hebt een groot orgel nodig'. Het orgel van de koorkerk is niet groot, maar door de fantastische akoestiek van de kerk, kan het wel als een groot orgel klinken! Ik zie uit naar een inspirerende en muzikale samenwerking. Tot slot: het is mijn taak om het organistenrooster op te stellen.

Martin van der Bent



Kerkorgel Koorkerk op deze foto bespeeld door Mathieu Meijs



Colofon

Predikant:

Ineke de Feijter
Oude Weimerstraat 8
4884 MB Wernhout
tel. 06 – 53268763
e: ineke.defeijter@home.nl

Scriba: Hans Vreeke,
tel.: 06 - 53135733

e: hans.vreeke@koorkerk.nl
www.koorkerk.nl

RGMZ, secr. Daan Sauer
tel.: 0118-474712

VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326

e. boogertslump@planet.nl

Coördinerend koster:

Henk Kappers 0118-639420

Organisten : Martin van der Bent (rooster) 06 - 20543666
e. vdbentbol@zeelandnet.nl

Rien Balkende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is Els op zaterdagavond bereikbaar op 06-19036870

Verhuur kerkgebouw:

Coördinator : Johan Klumpenaar 0118-635989

johanklumpenaar@xs4all.nl

Eindredacteur Vierpas:

Hans Vreeke

Vormgeving Vierpas:

Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl

Doorgeven ziekte, aanvragen bezoek:

Els Koole t: 06-19036870
e: joels@zeelandnet.nl

Marja Oostdijk

tel.: 0118-629300

e: jmo@zeelandnet.nl

Rekeningnrs. Koorkerk:

NL52 INGB 0000 218595 t.n.v

VVHM wijkkas Koorkerkge-

meenschap, Serooskerke W

VVHM: NL81 INGB 0000 148233

t.n.v VVHM

RGMZ: NL38 INGB 0000

630321 t.n.v. penningmeester

RGMZ Middelburg