

Vierpas



September 2019

Zeeuwse Gespreks-kring voor Vrijzinnig Gelovigen

De eerste lezing van het seizoen 2019/2020 vindt plaats op:

Dinsdag 24 september 2019

De heer **Aad Vos** werkte van 1974 – 2002 als chirurg in Middelburg en Vlissingen. In 1987 nam hij het initiatief voor de restauratie van de Middelburgse Synagoge en richtten mr. Eddy Tak, toen voorzitter van de Joods gemeente en Aad Vos de Stichting Synagoge Middelburg op. De synagoge werd gerestaureerd en in 1994 weer ingewijd. De synagoge is eigendom van de stichting die een interconfessioneel karakter heeft. De heer Aad Vos kreeg voor dit initiatief de zilveren medaille van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De titel van de lezing is:

“Verleden en heden van Joods Middelburg”.

N.B. We lunchen deze keer voorafgaand aan de lezing in Het Wooncafé Segeerstraat 13 Middelburg om 12 uur. De lunch kost 12,50 euro en dient betaald te worden aan Albert de Visser. De lezing start om 13.30 uur in de Synagoge Herenstraat 13 Middelburg.

Mededelingen

Omdat ons ledental door de jaren heen wat geslonken is vanwege ouderdom en overlijden zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Iedereen is welkom!! Het lidmaatschap bedraagt 35 euro per seizoen (7 lezingen). Niet-leden zijn bij elke lezing welkom! Kosten om een lezing bij te wonen voor niet leden: 10 euro. Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser of José Viveen. Voor verdere informatie 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl

Ex cathedra

“Zo’n fraai vierpassenrandje vol in het voetlicht”, schreef ik in het vorige nummer. Dat is het niet geworden. Maar wat een verrassing op 28 juli, toen ik onze nieuwe kathedra zag! De vierpas is tot het meubilair gaan behoren - een veelbelovend symbool voor wat we “ex cathedra” mogen verwachten.

Het oude is altijd onderhevig aan het gevaar van verstening. Steen genoeg, in onze Koorkerk, met daarin o.a. de fraaie vierpas-ornamenten hoog in de ramen. De verbouwing en herinrichting van het liturgisch centrum is - wat mij betreft - een prachtige invulling van het streven om ‘het oude’ een verfrissend, nieuw gezicht te geven. Niet zozeer gebeiteld, maar sober en respectvol, uit goed hout gesneden.

Wim Wattel



Kring : Wat is dan goed?

In het voorjaar van 2019 werd op televisie een vierdelige documentaire serie uitgezonden: **Wat is dan goed?** Onder diezelfde titel verscheen tegelijkertijd een serie artikelen in Trouw, van columnist Stevo Akkerman, die ook de interviews voor de programma’s maakte.

Eerder schreef hij het boek: *‘Het klopt wel, maar het deugt niet.’* Dat hij besloot met de zin: “We hebben mensen nodig die het goede zoeken, en dat is meer dan wat niet verboden is.”

Maar wat is dan goed? Wie bepaalt het en waar komt onze moraal vandaan?



*Stevo Akkerman
columnist, Trouw*



In de interviews spreekt Akkerman o.a. met **Arnon Grunberg**, schrijver en columnist; **Jan Key**, filosoof en Levinas kenner; **Rowan Williams**, voormalige aartsbisschop van Canterbury, de hoogste geestelijke binnen de wereldwijde Anglicaanse kerk; **Marilynne Robinson**, Amerikaans schrijfster, en winnares van de prestigieuze Pulitzer Prize; **Naomi Ellemers**, sociaal psycholoog, en **Eva Meijer**, beeldend kunstenaar, filosoof, schrijver en singer-songwriter. Enkele van de thema’s die aan de orde komen zijn: verantwoordelijkheid, schuld en schaamte.

In de kring van komend jaar gaan we met elkaar deze documentaires (en de artikelen) bekijken en bespreken. Vier bijeenkomsten zijn hier aan gewijd; de laatste en afsluitende bijeenkomst komt Stevo Akkerman naar Middelburg in het kader van Zinnig Zeeuws en zullen we met hem van gedachten wisselen.

Verdere informatie vindt u in het Jaarboekje.

Uit de kerkenraad

De laatste kerkenraadsvergadering voor de zomervakantie was op 1 juli. De volgende zaken die aan de orde kwamen over het reilen en zeilen van de Koorkerkgemeenschap zijn van belang om hier te melden:

◆ Op 28 juli is tijdens een mooie dienst met Ineke de Feijter het nieuwe liturgisch centrum in gebruik genomen. Veel eer voor Gert Kooiman, Henk Soepenbergh en Johan Klumpenaar voor het tot stand brengen van het grote, in hoogte verstelbare podium. Als ook voor de werkgroep liturgische aankleding (Gert, Marijn, Joke Homan en Ineke) die zorg heeft gedragen voor de inrichting; de lichte, demontabele tafel, de lezaar met op de voorzijde een vierpas en twee zuilen die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld de Paaskaars en de bloemen. Over een nieuwe doopschaal en kleden voor op de tafel wordt nog nagedacht.

◆ Deze dienst van Ineke, vlak voor haar vakantie, was voorlopig even haar laatste. Op basis van de urenregistratie van Ineke blijkt dat zij veel meer werkt dan haar functieomschrijving aangeeft. Dit is een situatie die niet te lang mag blijven bestaan. Daar komt bij dat Zinnig Zeeuws de komende tijd ook haar aandacht zal vragen. Daarom is besloten dat Ineke van september tot en met december (behoudens de gedachtenisdienst en de kerstviering) vrijgesteld wordt van diensten. Al haar andere taken gaan voorlopig vanzelfsprekend gewoon door, hoewel in de toekomst ook nagedacht moet worden over een eventuele verlichting van haar totale takenpakket.

◆ De taakgroep "Voorbereiding Zinnig Zeeuws" (Ineke, Wim van Liere, Marijn en Tom Lijftogt) heeft een eerste opzet geschreven als basis om deze al werkend in het komend jaar in te vullen. Ineke wordt kwartiermaakster van Zinnig Zeeuws. De kring 'Wat is dan goed?' die Ineke begin december start, zal de eerste activiteit worden onder de vlag van Zinnig Zeeuws. Na deze eerste voorbereiding is de volgende stap dat een nieuwe, definitieve taakgroep "Zinnig Zeeuws" zal worden samengesteld.

◆ Begin september is er een gemeenschappelijke vergadering van de kerkenraad met de VVHM over de kwestie van hoe te handelen bij de mogelijke beëindiging van de bruikleensituatie van het Pieter Gerritsz-orgel en het Rijksmuseum.

◆ De werkgroep "Organisatiestructuur"

heeft inmiddels zijn taak volbracht en beëindigd. Het eindrapport wordt in de volgende kerkenraad besproken, waarna u ook hierover geïnformeerd zult worden.

◆ Het nieuwe jaarboekje kunt u binnenkort verwachten.

Hoewel we er naar streven om in principe elke maand te vergaderen is de volgende kerkenraadsvergadering (pas) op 21 oktober. Maar als dat nodig is zullen zaken die van belang zijn, tussendoor besproken worden. Als u vragen hebt, kunt u ieder van ons altijd aanspreken. Of u kunt een mailtje sturen naar Hans (hans.vreeke@koorkerk.nl).

Ondertussen hebben velen van ons genoten van een deugddoende vakantie en nemen we dit seizoen blijmoedig onze taken weer op ons.

Ik wens u een mooie nazomer en tot ziens in Middelburg of in de Koorkerk!

Namens de kerkenraad, *Marijn de Valk*

Taakgroep Diaconaat Inzet en taakverdeling

De komende jaren wil de taakgroep zich op de volgende vier aandachtsgebieden richten.

1) Ondersteuning van werelddiaconale ontwikkelingsprojecten die Kerk in Actie samen met lokale partners financiert en begeleidt.

2) Aandacht voor het klimaat en de noodzaak van duurzaamheid.

3) Activiteiten voor vrede, veiligheid, vluchtelingen en mensenrechten ondersteunen.

4) Inzet voor sociale doelen in de Middelburgse, Walcherse, regionale en landelijke samenleving.

Voor een verdere uitwerking verwijzen we u graag naar het onderdeel Taakgroep Diaconaat in het nieuwe jaarboekje.

We hebben de volgende taakverdeling afgesproken.

Voorzitter en contact Schuldhulpmaatje: Teus Baars; Secretaris: Rob van der Tol; Collectezaken, lid College van Diakenen en Giftenadviescommissie PKN Middelburg: Jan Janse; Sociale projecten als Torentijd en DOOR: Gerda van Leeuwen; Plv. Collectezaken, Contacten andere religies, armoedebeleid: José Baars.

Voor telefoonnummers en emailadressen: zie jaarboekje.

2

Bij de kerkdiensten

1-9 ds Kirsten Slettenaar

Op 1 september begroeten we Ds. Kirsten Slettenaar. Zij is dominee van de remonstrantse gemeente Twente.

Goeie genade!

Dat is het thema voor deze dienst. Met welke intonatie je deze uitdrukking uitspreekt, maakt veel verschil. Als roep van verbijstering komt hij vermoedelijk het meest voor: 'Help, wat gebeurt er nu?'

Ik hoop dat na afloop van de dienst een andere intonatie vanzelfsprekender gaat klinken. Genade heeft van oorsprong een positieve lading. Het wil iets zeggen over Gods genegenheid voor mensen die merkbaar wordt. 'Dit er vaar ik als goeie genade, wat ontzettend fijn dat ik dit mocht ontvangen...' In hoeverre is het een term die ons heden ten dage nog zou kunnen inspireren?

8-9 ds Aries van Meeteren

"Polarisatie is van alle tijden, net als pogingen om die te doorbreken. Ds. Aries van Meeteren ontdekt een interessant spoor in Genesis. Hij voert ons mee langs Soemerijsche verhalenwedstrijden, de omstreden Duitse filosoof Carl Schmitt en openbare klap-sigaren. Aries van Meeteren (1974) is predikant, journalist en historicus en combineert die vakgebieden zoveel mogelijk in zijn overdenkingen."

15-9 ds Tina Geels

22-9 ds Marieke Fernhout

Ds. Marieke Fernhout kijkt er naar uit om op 22 september u weer te ontmoeten.

En wij om haar weer te begroeten als gastpredikant. Zij schrijft: "In 'Vierpas' van mei 2018 heb ik u kort verteld over mijn Zeeuwse beginjaren als predikant, in de Hervormde Ontmoetingsgemeente in



Krabbendijke en de Samen-op-Weggemeente te Veere. In die tijd heb ik een eeuwigdurende liefde voor Zeeland opgevat, en zo ben ik van april 2018 tot en met juli 2019 als interimpredikant, naast mijn 'gewone' werk als predikant bij de Parkstraatgemeente te Arnhem, verbonden geweest aan een Zuid-Bevelandse gemeente. Wat was het heerlijk om zo weer een tijd rond te lopen in Zeeland – en heerlijk om weer naar de Koorkeerk te komen op zondag 22 september, in het geliefde Middeburg waar ik zoveel schreden heb liggen...

Gerechtigheid is het thema van deze dienst, en datgene waarin elke gerechtigheid geworteld is: de liefde. Het eerste en laatste woord van elk leven, de grond waarop we staan en de lucht die we ademen.

29-9 ds. André Meiresonne

Nabijheid

Dat iets of iemand ons nabij is: het is misschien wel ons diepste verlangen. Vrienden, geliefden, God. Te weten en te voelen dat we niet alleen zijn. Dat er iemand is die weet hoe we ons voelen en wat we nodig hebben. Er voor ons is. Dat kan een mens zijn, dat kan God zijn – of God in menselijke gedaante. Een goed gesprek, een aandachtige blik, een aanraking. Iets oprechts, iets hartelijks, waarbij het menselijke en het goddelijke kunnen vervloeien. Maar aandacht hebben, wat vraagt dat van ons? En werkelijk samen zijn, hoe doe je dat?

André Meiresonne is opgeleid als bestuursjurist en geestelijk verzorger. Hij werkte in de communicatie en marketing, en als trainer en coach. Hij is lid van de redactie van remonstrants magazine AdRem en gaat regelmatig voor bij vrijzinnigen in het land. Vader van drie volwassen zonen, heeft een relatie en woont in Den Haag.

www.andremeiresonne.nl

Opbrengsten bijzondere collectes

De werelddiaconaatcollecte van 23 juni stond in het teken van de Wereldvluchtelingendag op 20 juni.

De collecte was bestemd voor steun aan de bijna 2 miljoen vluchtelingen voor het geweld van Boko Haram in Oost Nigeria en bracht € 225,85 op.

De collecte tijdens de Woord en Tafeldienst op 28 juli was, zoals afgesproken, weer voor onderwijs aan kasteloze Dalitkinderen in India en leverde € 264,21 op.

Op 11 augustus werd gecollecteerd voor een betere toekomst van kansarme kinderen in Pretoria, Zuid-Afrika. Opbrengst € 183,05.

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Bijzondere diaconale (rode zak) collectes september

*Tijdens de vredesweekzondag van 22 september collecteren we weer voor het bekende Kuron Peace Village Project in Zuid-Soedan. Dit levenswerk van de Four Freedom Award laureaat bisschop Paride Taban streeft naar samenwerking en verzoening tussen strijdende partijen.

N.B.: Voor meer informatie over de vredesweek zie elders in deze Vierpas.

*Op 15 september nemen we deel aan de landelijke collecte van Kerk in Actie voor de wederopbouw van kerken in Syrië.

De jarenlange burgeroorlog heeft veel leed veroorzaakt: 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen, dorpen en steden in puin, kerken en scholen verwoest.

Nu het iets veiliger wordt kan aan de wederopbouw gewerkt worden. Syrische christenen vinden hun kerk, die het hart van hun gemeenschap vormt, daarbij nog belangrijker dan hun huis. Als hun kerk weer functioneert worden mensen – ongeacht afkomst of geloof – ondersteund met bedrijfjes, scholing, etc. Geef mensen in Syrië weer nieuwe hoop.

*In diverse Walcherse kerken vindt op 29 september de jaarlijkse inzameling voor sociale minima plaats. Eenoudergezinnen met een minimum inkomen (250) ontvangen met kerst een bijdrage van € 35 – € 40 (afhankelijk van de opbrengst).

Graag vragen we uw extra aandacht voor deze bijzondere (rode zak) collectes.

Namens de taakgroep diaconaat, *Jan Janse*

In memoriam Riek Looij

"Een diepe wens is in vervulling gegaan. Op haar eigen wijze is ze thuis gestorven, gelukkig en dankbaar op het haar zo dierbare Jorishofje." Die woorden stonden op het overlijdensbericht van Riek Looij. Op zaterdag 20 juli deden we haar uitgeleide vanuit de Koorkeerk, waar zij vele jaren thuis was.

Voorop de orde van dienst stond een foto van het levenskleed dat bij Riek in huis hing, aan de Oude Bosweg in Zanddijk (Veere). Voor haar gemaakt, van lapjes van kleding van haar ouders, haar man en haar kinderen.

Riek was een creatieve vrouw. Aan de tuin op het Jorishofje en haar grote weefgetouw in de huiskamer had ze haar hart verpand. Na hun pensionering in de drukke huisartsenpraktijk in Rotterdam vestigden zij en haar man Bert zich hier. Opnieuw bouwde ze vele sociale contacten op en was ze betrokken bij o.a. de stichting ontwikkelingssamenwerking Veere en de weefkring. Evenals bij de Remonstrantse Broederschap Midden Zeeland, waar ze vele jaren in het bestuur zat.

Riek was een doener, maar ook een denker. Ze las veel. Zo was ze 70 jaar abonnee van NRC handelsblad, dat ze elke dag spelde om op de hoogte te zijn van wat zich afspeelde in de wereld. Betrokkenheid en regie waren twee woorden die bij haar pasten. Die laatste wist ze, met hulp van haar kinderen en zorg van mensen rondom haar, ook in haar laatste jaren te houden. Al betekende dat ook een leerproces van hulp aanvaarden, stappen accepteren, ter wille van het doel dat ze zichzelf had gesteld: blijven wonen op haar eigen stek. Dat ging met ups en downs. Gaandeweg leerde ze 'gelatenheid' zoals de titel luidde van een door haar geliefd boekje.

Die laatste weken beleefde ze intens. Het samenzijn met kinderen en kleinkinderen, van wie ze vele brieven kreeg, koesterde ze. Evenals de mini wandelingen in de tuin, het licht van de ondergaande zon.

Alle zorg, van ieder op zijn of haar eigen manier, viel als een warme deken om haar heen die laatste weken en dagen. Een levenskleed van diepe geborgenheid. Dat was ook het thema van de dienst: 'van lappendeken naar levenskleed'. Waarin haar levenskleed werd verrijkt met herinneringslapjes van al haar kinderen, haar kleindochter en haar schoonzoon. Zo kon zij gaan, 'met vreugde'; woorden uit haar lievelingslied van Aafje Heynis waarmee de dienst begon: 'Bist du bei mir, geh ich mit Freuden.' Moge haar gedachtenis tot zegen zijn. *Ineke de Feijter*

Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland

Het is opvallend dat er in kerkenland op veel plaatsen gepraat en vergaderd wordt over de toekomst van de kerk en kerken. Veel kerkgenootschappen hebben te kampen met vergrijzing, terugloop van de ledenaantallen en financiële zorgen. Ook in de Koorkerk zijn dit punten van aandacht en heeft dit onder meer geleid tot het toekomstgerichte plan 'Zinnig Zeeuws'. Binnen de (landelijke) Remonstrantse Broederschap is een ambitieus denk- en verandertraject opgezet met een strakke agenda. Deze landelijke bijeenkomsten zijn zeer inspirerend, enerverend en leerzaam. De RGMZ is steeds met twee vertegenwoordigers aanwezig. Zo was er op 9 maart een Algemene Vergadering van Beraad en op 15 juni een Algemene Vergadering van Bestuur. De discussie ging over vijf toekomstvragen aan de hand van vier scenario's over de positie van gemeenten. Dit heeft geleid tot de instelling van vier landelijke werkgroepen.

Maarten 't Hooft is lid van de werkgroep 'De samenwerkingsgemeente in 2030'. Leden van deze landelijke werkgroep polsen bij wijze van steekproef bij belangstellenden en buitenstanders wat men het komende decennium graag zou zien gebeuren of veranderen in de remonstrantse gemeenschap, zowel lokaal als landelijk. Als u over deze vraag wilt meedenken, heel graag! Uw reactie is welkom, liefst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 september bij Maarten 't Hooft (mithooft@hotmail.com).

Jubileumjaar

Ondanks deze serieuze beleidszaken wordt het jubileum 400 jaar Remonstranten uitbundig gevierd. Verschillende Zeeuwse en natuurlijk onze Vlaamse leden, waren aanwezig bij de herdenkingsbijeenkomst op 6 juni in Antwerpen met Peter Nissen, Marthe de Vries, Dick Wursten en Christa Anbeek als sprekers. Antwerpen is immers voor Remonstranten the place to be in 2019. Hier is het allemaal begonnen, 400 jaar geleden. Een tweede symposium over de grens zal plaats vinden op 30 september.

Aan de hand van de 5 V's: verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, vrede, vriendschap en vrijheid, is een mooie, kleine publicatie gemaakt. Er worden lezingen gehouden over deze onderwerpen. Een aantal daarvan zijn al voorbij, maar op 8 september is er een lezing over Vriendschap (locatie en spreker wordt nog bekend gemaakt) en op 10 september spreekt Sigrid Coenradie over

vrijheid in Eindhoven. Afsluitend wordt op 17 september in Eindhoven een debat georganiseerd met Geert Jan Blanken over de vrijheid tussen individu en gemeenschap aan de hand van Kierkegaards angst voor de vrijheid. Tot slot vindt op 14 september in de Rode Hoed in Amsterdam de slotbijeenkomst plaats van het jubileum '400 jaar Remonstranten' met als hoofdgast Rik Torfs, oud rector van de KU Leuven. Uit eigen geleerden spreekt hoogleraar Christa Anbeek. Na het feestelijk buffet speelt cabaretière Laura van Dolron haar veel geprezen voorstelling: "Liefhebben." Je kan je nog opgeven. Informatie over alle bovengenoemde activiteiten is te vinden op de site www.remonstranten.nl. Wie samen wil reizen naar één van deze bestemmingen, kan contact opnemen met Marijn de Valk (marijndevalk@hetnet.nl of tel. 0118-616609).

Glossy

Ter gelegenheid van het 400-jarig jubileum is een nieuwe glossy verschenen met de naam 'Get out', oftewel 'Wegwezen!'. Dat zijn de woorden die de Remonstranten 400 jaar geleden te horen tijdens de synode van Dordrecht. Te bestellen via de site www.remonstranten.nl.

Wie lid is van de Remonstrantse Broederschap kreeg twee exemplaren toegezonden. Mocht u aan één exemplaar genoeg hebben, dan is het verzoek om uw tweede exemplaar achterin de kerk te leggen op het tijdschriftrek, voor andere mensen om mee nemen.

Komende activiteiten

Het bestuur heeft de activiteiten voor dit jaar afgestemd op de wensen die naar voren kwamen uit de enquête. Zo bleek er belangstelling te zijn voor 'huiskamerbijeenkomsten' voor Remonstranten. Hiervoor heeft Maarten 't Hooft het initiatief genomen. De eerste bijeenkomst heeft plaats gevonden op 15 augustus en had als thema 'de mystiek van alledag'. Met veertien mensen zaten we rond de tafel bij Eva en Maarten, onder de bezielende leiding van Wim Jansen. Over het vervolg van deze bijeenkomsten wordt nagedacht.

Na de succesvolle kring van Corrie Vis, zijn we blij dat zij deze herfst opnieuw naar Middelburg wil komen, op de vrijdagmiddagen 15 en 29 november. Het onderwerp van deze kring is één van de boekjes uit de serie 'Godsdeeltjes', namelijk het deeltje 'Mens'



schreven door Christiane Berkvens. Dit boekje, dat de eerste regels van de remonstrantse geloofsbelijdenis als thema heeft, zal gekoppeld worden aan het onlangs verschenen boek van Christiane 'En nu ben ik aan de beurt'. In de laatste jaren van haar leven hield zij een dagboek bij. Hierin verhaalt zij over de gebeurtenissen in haar leven vanaf het moment dat ze te horen krijgt dat zij kanker heeft en voorvoelt dat zij deze keer niet in staat is de ziekte te overwinnen. Meer informatie over deze kring vindt u in het nieuwe jaarboekje.

Tussen zon en maan

Christa Anbeek, de remonstrantse hoogleraar aan de VU schreef het boek 'Voor Joseph en zijn broer: van overleven naar spelen en andere zaken van ul-tiem belang' dat de prijs voor het beste spirituele boek van 2019 won. Aansluitend op dit boek en haar theologie van de kwetsbaarheid ontwikkelde zij een spel waarin 'contrastervaringen' centraal staan. Christa Anbeek noemt het een 'dialogospel over ervaringen van chaos en schoonheid'. Het is gemaakt voor 5 tot 8 deelnemers en wordt in zeven etappes gespeeld. De moeite waard er even de tijd voor nemen! De RGMZ heeft dit spel gekocht en als u wilt, kunt u het lenen bij Marijn de Valk (marijndevalk@hetnet.nl of tel. 0118-616609)

Ik wens u een fijne nazomer, ook namens het bestuur,
Marijn de Valk





Vredesweek 2019

Wereldwijd wordt elk jaar op 21 september de Internationale Dag van de Vrede gehouden. En deze aandacht voor vrede is meer dan ooit nodig! Ook op Walcheren zijn de voorbereidingen voor deze Vredesweek in volle gang. Hiernaast vindt u een overzicht of neem een kijkje op de website www.vredesweekwalcheren.nl Van 21-29 september is er dagelijks in Middelburg of Vlissingen een activiteit.

Oecumenische Vredesviering op zondag

22 september 2019 om 19.30 uur

Sinds de jaren 60 wordt er in Nederland door de verschillende Vredesorganisaties een jaarlijkse Vredesweek georganiseerd rond 21 september, de Internationale Dag van de Vrede. In Middelburg is het al decennialang de traditie dat er door de Raad van Kerken Middelburg e.o. op de zondag in de Vredesweek een viering wordt georganiseerd met aandacht voor Vrede. Dit jaar wordt deze Vredesviering gehouden op zondagavond 22 september om 19.30 uur. Er is medewerking van diverse Christelijke gemeenschappen uit Middelburg e.o. en ook het Humanistisch Verbond werkt er aan mee. Het thema is 'Vrede verbindt over grenzen'. Naast een Bijbellezing zal ook het verhaal over de Bijbelse aartsengel Michaël verteld worden door Chantal Minnaard, over het gevecht tussen goed en kwaad. Dit gevecht zal door Rosaline van Luijk in een dans worden verbeeld. Vertegenwoordigers van de verschillende kerken zullen teksten uitspreken. Kinderen van diverse kindernevendiensten brengen een ketting van getekende vredesvlaggetjes mee en hangen deze op. Kinderen zijn dan ook van harte welkom bij deze viering!

Ook muziek is er volop. Het Moluks Koor 'Sion' uit Middelburg zingt verschillende vredesliederen en Ingrid Borger zal een paar mooie solonummern over vrede vertolken. Tijdens de voorbeden is het mogelijk om een kaarsje aan te steken voor vrede, in een grote kaarsenboom.

Het geheel wordt een prachtige Vredesviering voor de stad Middelburg. Vind je vrede in het groot en in het klein belangrijk? Kom dan naar deze Vredesviering! Zondag 22 september 2019 om 19.30 uur, Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62 te Middelburg.

Meer info: www.vredesweekwalcheren.nl

Datum	Wat	Waar
Za. 21 sept. 14.30 uur	Walk of Peace Aansluitend om 16.00 uur de officiële opening van de Vredesweek door B&W's Middelburg en Vlissingen, met hapje en drankje	Middelburg en Vlissingen, start en afsluiting bij de Turkse Moskee, Het Zwin 11
Zo. 22 sept. 19.30 uur	Vredesviering , zie hierboven	Middelburg, Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62
Ma. 23 sept. 19.30 uur	Thema-avond: 'Leer geweldloos communiceren: Oefenavond' door Leuny de Kam	Middelburg, Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62
Di. 24 sept 15.00-17.00 uur	Vredescafé o.l.v. Humanistisch Verbond Walcheren,	Vlissingen, ZB-bibliotheek
Wo. 25 sept. 19.30-21.45 uur	Film-avond: "About resistance" + boek 'Breekbare Helden' van Carla Rus. Spreker: Arend v.d. Wel (eindredacteur) Zie www.aboutfreedom.nl	Vlissingen, De Herberg BellamyPark 151
Do. 26 sept. 19.30 uur	Avond rond Koran en Bijbel , Inleiding door dhr. Piet Almekinders, daarna beluisteren van teksten uit beide tradities	Middelburg, Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62
Vr. 27 sept. 13.00-13.30 uur	Coventrygebed , Internationaal gebed voor de Vrede	Middelburg, Nieuwe Kerk
Vr. 27 sept.	Gesprek met pitches van UCR en HZ studenten , met Barbara Oomen	Middelburg, Roosevelt Academy
Za. 28 sept. 12.00-14.00 uur	Vredeslunch i.s.m. mensen uit Syrië, Sierra Leone en Nigeria. Hiervoor opgeven.	Middelburg, 't Hofje (onder de toren)
Za. 28 sept. 14.30-16.30 uur	Muziekmiddag met Cynthia Martens uit Goes.	Vlissingen, De Herberg BellamyPark 151
Za. 28 sept.	Jongerenavond ; i.s.m. Kevin van Gorkom e.a.	Vlissingen-De Piek
Zo. 29 sept. 10 uur	Vredesdienst	Vlissingen, Apostolisch Genootschap, Rosenburglaan 310



Colofon

Predikant:

Ineke de Feijter
Oude Weimerstraat 8
4884 MB Wernhout
tel. 06 – 53268763
e: ineke.defeijter@home.nl

Scriba: Hans Vreeke,
tel.: 06 - 53135733

e: hans.vreeke@koorkeerk.nl
www.koorkeerk.nl

RGMZ, secr. Daan Sauer
tel.: 0118-474712

VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326

e. boogertslump@planet.nl

Coördinerend koster:

Henk Kappers 0118-639420

Organisten : Martin van der Bent (rooster) 06 - 20543666

e. vdbentbol@zeelandnet.nl

Rien Balkende, Bram de Wolf

Autodienst Els Koole

Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is

Els op zaterdagavond bereikbaar op 06-19036870

Verhuur kerkgebouw:

Coördinator : Johan Klumpenaar 0118-635989

johanklumpenaar@xs4all.nl

Eindredacteur Vierpas:

Hans Vreeke

Vormgeving Vierpas:

Janny Bil-Goudzwaard

jannybil@zonnet.nl

Doorgeven ziekte,

aanvragen bezoek:

Els Koole t: 06-19036870

e: joels@zeelandnet.nl

Marja Oostdijk

tel.: 0118-629300

e: jmo@zeelandnet.nl

Rekeningnrs. Koorkeerk:

NL52 INGB 0000 218595 t.n.v

VVHM wijkkas Koorkeerkge-

meenschap , Serooskerke W

VVHM: NL81 INGB 0000 148233

t.n.v VVHM

RGMZ: NL38 INGB 0000

630321 t.n.v. penningmeester

RGMZ Middelburg

Uitnodiging van het bestuur van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg

voor een algemene ledenvergadering op dinsdagavond 24 september, aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur (met koffie/thee).

Eenieder die de Koorkeerk een warm hart toedraagt is uitgenodigd voor deze vergadering. Het bestuur wil met u/jou het wel en wee van de vereniging delen. Alle aanwezigen zijn ook uitgenodigd actief deel te nemen aan de verschillende stemmingen, zie de bijgevoegde agenda.

De financiële jaarstukken VVHM en de stichting De Schakel zijn beschikbaar, opvraagbaar bij de penningmeester Chris Lobbezoo.

Het ALV-verslag van 2018 wordt vooraf breed verspreid per mail en ligt twee zondagen vooraf geprint in de kerk.

Johan Klumpenaar, voorzitter ad-interim

De agenda luidt:

1. Welkom, opening, introductie en vaststellen agenda.
2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 november 2018.
3. Verkiezing voorzitter en een bestuurder van de vereniging.
(kandidaat-voorzitter Johan Klumpenaar en als bestuurder heeft Peter van Keulen zich kandidaat beschikbaar gesteld)
4. Verkiezing bestuursleden van de Stichting "de Schakel". Jenny Adriaanse-Leenders en Marianne van Voorden zijn bereid in het bestuur plaats te nemen.
5. Bestuursverslag voor het jaar 2018.
6. Voortgang van de werkgroep wijziging statuten.
7. Financieel jaarverslag 2018.
Samenvatting financieel jaarverslag 2018 Stichting "de Schakel".
8. Verslag kascommissie over 2018 en de jaren 2015, 2016, 2017.
9. Lopende ontwikkelingen dit jaar 2019.
Viering 125 jaar vrijzinnigheid in Middelburg.
10. Begroting vereniging 2019.
11. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.

Wisseling eindredacteur en vormgever Vierpas

Met toewijding en inzet hebben Jan Brussee en Joke Geitenbeek-van den Heuvel vanaf het voorjaar 2018, respectievelijk, de eindredactie en vormgeving van de Vierpas verzorgd. Dat is géén sinecure. Maandelijks de kopij compleet verzamelen en indien nodig aanpassen in overleg met de schrijver. Dan de kopij aanleveren voor de vormgeving om op tijd de nieuwe Vierpas weer in de kerk te krijgen. Elke keer werd weer de deadline gehaald!

Wij danken Jan en Joke voor hun inzet in de afgelopen periode. In die dank betrekken we ook Johan Geitenbeek voor zijn ondersteuning op de achtergrond.

Vanaf dit nummer is Hans Vreeke weer de contactpersoon en eindredacteur en Janny Bil-Goudzwaard is ook weer bereid om na een sabbatical de vormgeving op zich te nemen.

Het **Jaarboekje 2019-2020** van de Koorkeerk is weer beschikbaar. Dit naslagwerk bevat weer veel informatie over de kringen en activiteiten, de organisatie, de taakgroepen en de financiën.

Het wordt in september per post verzonden (of bezorgd). Mocht u dit niet hebben ontvangen dan kunt u een exemplaar opvragen bij Hans Vreeke (hans.vreeke@koorkeerk.nl of 06-53135733)

Voor uw agenda!

13 september	Heidedag kerkenraad
24 september	Zeeuwse gesprekskring voor vrijzinnig gelovigen
24 september	Jaarvergadering VVHM
15 oktober	Avond nieuw ingekomenen
22 oktober	Zeeuwse gesprekskring voor vrijzinnig gelovigen