



# Vierpas

Mei 2017

## Van de cantorij

In de dienst van 7 mei a.s. zal de cantorij o.l.v. Aleida Post een bijdrage leveren aan de dienst in de Koorkerk.

*Eva 't Hooft-Van Lynden*

## Pinksterdienst

Zondag 4 juni, Pinksteren, is het weer Vol-koren in Middelburg. Op het Abdijplein is er die ochtend een gezamenlijke viering van alle PGM kerken, waarin ook de Koorkerk meedoet. De voorbereidingen zijn in volle gang. Die ochtend dus geen eigen dienst in de Koorkerk, maar om 10 uur op het Abdijplein.



## Uitbottende knoppen

Nu pas? Het voorjaar was vroeg, dit jaar, en april was me dus te glad af voor dit onderwerp. Maar in mijn beleving is het echt de meimaand, die altijd voor dat feestje van uitbundig uitbottende knoppen zorgt. Niettemin hadden ook wij van de Koorkerk al met Pasen onze viering



van nieuw leven: een uitbottende RGMZ!

*Sint Jan, den Bosch*

Bij deze gelegenheid ook weer een passende vierpas. De bubbels in dit raam doen mij tenminste erg denken aan dat uitbotten. Vlak hierbij staat het bekende beeldje van de engel-met-mobieltje, die een directe lijn naar boven suggereert. Zit daar dan toch iemand aan de knoppen? *Wim Wattel*

## Vrolijke Paasviering

We kijken terug op een vrolijke Paasviering. Een muzikale dialoogdienst met Mathieu, waar zeer velen van genoten.

Hij speelde het prachtige 'duet zonder woorden' van Mendelssohn op piano en op het orgel o.a. een prachtige Passacaglia van John E. West.

Ook liet hij op cd ons zijn 'allemaal de liefste' horen: klarinetkwintet larghetto van W.A. Mozart.

Feestelijk was ook de viering van de toetreding van Marijn de Valk, Karel de Coninck en Guy Verriest tot de Remonstranten en de Koorkerkgemeenschap. Zij staken de nieuwe Paaskaars met het oneindigheidsteken aan.

En nadien de extra lekkere paas-koffie, waar veel Koorkerk(st)ers voor hadden gebakken.

Bedankt aan iedereen die dit samen-zijn (voor en achter de schermen) tot een feest maakten!

*Ineke de Feijter*



*foto Joop Tillema*

## Uit de kerkenraad

De gemeenteavond op 10 april is inmiddels achter de rug. Helaas kon ik er niet bij aanwezig zijn, maar ik heb van diverse kanten vernomen dat het een goede bijeenkomst is geweest en waarbij u ook uw betrokkenheid met een grote opkomst heeft getoond.

Eind maart is de kerkenraad een middag bij elkaar geweest om in ontspannen en open sfeer ideeën over de toekomst van de Koorkerk te delen en te genereren. Mede naar aanleiding van hetgeen toen op tafel kwam heeft

Ineke de Feijter op de gemeenteavond verteld over haar plannen voor de komende tijd en haar visie op de toekomst van de Koorkerk. De presentatie van de 'taakgroep herinrichting' sloot daar mooi bij aan: hoe gaan we om met de fysieke ruimte van de Koorkerk als we ook ruimte willen geven aan nieuwe ideeën en nieuwe invulling van onze bron van inspiratie.

Voor diegenen die nog eens na willen lezen wat de plannen zijn, verwijs ik u graag naar de website van de Koorkerk. (<http://www.koorkerk.nl/actueel/nieuws/bericht:voorstel-herinrichting-koorkerk.htm>)

Op het moment dat ik dit schrijf is het 'stille zaterdag'. Een dag van afsluiten van iets wat een einde genomen lijkt te hebben, maar tegelijkertijd een tijd van verwachting van het onmogelijke. Ik wens u toe dat de hoop dat vanuit de puinhoop die de wereld of ons leven soms is, die eigenwijze hoop en verwachting ons op de been houdt.

*Jorieke Meijer*

## Taakgroep Diaconaat & Pastoraat Collecteopbrengsten

In de 40 dagenperiode voor Pasen is er voor diverse doelen gecollecteerd.

De diaconale collecten op 5 en 12 maart waren bestemd voor het werk van Christian Peacemakers Teams. De organisatie streeft naar geweldloze presentatie daar waar door grote machtsongelijkheid (gelijkwaardig) gesprek

onmogelijk is. Drijfveer voor CMT is de door Jezus voorgeleefde geweldloze weg. De opbrengst bedroeg respectievelijk € 175,95 en 287,20.

Op zondag 19 maart was de collecte bestemd voor het project Guatemala van Kerkinactie, een project samen met de lokale partner Red Paz om te komen tot een meer vreedzame samenleving in een door burgeroorlog verscheurde samenleving. De opbrengst van de collecte bedroeg € 135,05

Op de zondagen 26 maart en 2 april en witte donderdag 13 april is gecollecteerd voor de Voedselbank Walcheren. De opbrengst bedroeg respectievelijk € 136,90, € 239,55 en 119,55. In totaal dus € 496,- Daarnaast was er de mogelijkheid om boodschappen in te leveren. Hiervan is ook in ruime mate gebruik gemaakt. Er zijn ruim 7 kratten met goederen gevuld!

Op Paasmorgen is gecollecteerd voor de noodhulp aan de slachtoffers van de hongersnood in Afrika. De opbrengst hiervoor bedroeg € 442,98.

Van de penningmeester van de Centrale Diaconie vernamen wij dat de totale opbrengst van de collecte Noodhulp Afrika van alle wijken van de PGM € 5748,05 bedraagt.

Heel hartelijk dank voor alle gaven!!

2

## Kerkdiensten

### 7 mei

Ds. M. Rappolt

### 14 mei

Ds. J. Goud

### 21 mei

Ds. A. v.d. Meiden

### 28 mei

Ds. M. Zandbergen

### 4 juni

Ds. I. de Feijter

### 11 juni

Rev. D. van Leeuwen

## Rectificatie

De bijdrage van de heer W. Wattel aan de rubriek 'Allemaal de liefste' eindigt met de volgende haiku:

*Golven die komen  
nemen het water weer op  
van de golven die gaan.*

Hij schrijft de haiku toe aan de dichter J.C. van Schagen. Dit is niet juist. Ik ken de haiku al jaren als een gedicht van Johanna Kruit. De haiku staat in verschillende bundels en op de site Haiku.nl.

Helaas is op de mooie Paaskaart van de Koorkerk evenmin de juiste naam van de auteur vermeld. Ook dat is jammer. In de haiku wordt een prachtig beeld neergezet. Ere wie ere toekomt!

*Elly Coppoolse - van den Berg*



## Gemeenteavond

“Dromen, denken, doen”. Onder dat motto heb ik op de gemeente avond op 10 april jl. een toelichting gegeven op de koers van de Koorkeerk. Dit naar aanleiding van een notitie die ik maakte voor de kerkenraad. En die we op een mooie zonnige middag, wandelend en vergaderend, bespraken. In mijn lezing ging het om vier aandachtspunten:

1. wat is onze kern, wat willen we koesteren met het oog op de toekomst 2. Welke vragen dienen zich aan 3. Welke keuzes maken we en 4. kerk als dialoog. Onze kern (en ook onze kracht) heb ik samengevat in het voorwoord van het jaarboekje. Gebaseerd op veel gesprekken met Koorkeerkerkers, nieuwe leden en vrienden, kringen etc. n.a.v. de vraag: wat spreekt je aan in de Koorkeerk, wat vind je of zoek je er, wat ervaar je er?

De vragen die zich aandienen betreffen o.a. is onze kern alleen op zondag om 10 uur en in deze vorm? Hoe om te gaan met de toenemende vraag naar pastoraat, met de kracht en kwetsbaarheid van taakgroepen, wat betekent de leeftijdsopbouw voor de toekomst (2/3 is 70+) en hoe staat het met de draagkracht van de 40-60ers?

Op de wandeling met de kerkenraad namen we drie stellingen, keuzes naar de toekomst, mee voor onderweg. Focus 1: ‘zet voort wat er is’. De Koorkeerk draait goed, diensten en kringen worden goed bezocht en gewaardeerd, er komen nieuwe leden en vrienden bij. Focus 2: gebaseerd op huidige (gods-

dienst) sociologische en theologische overwegingen: ‘verbinden, verdiepen en verbreden’. Van ons netwerk, aanbod en vrienden. Met Koorkeerk-eigen initiatieven (niet binnenkerkelijk, van buiten naar binnen) in steeds wisselende allianties met Middelburgse of Zeeuwse organisaties. Zo kan de Koorkeerk zich meer profileren, de naam worden voor bezinning en bezieling, voor gelovigen en niet gelovigen. Focus 3: meer participeren en samenwerken met andere kerken.

Optie 2 is een model van kerk als dialoog. Een onderdak voor levens- en zingevingsvragen, diversiteit, vrijheid en openheid, kwaliteit, ontmoeting, rust, warmte en betrokkenheid.

Het zou goed zijn als gemeente na te denken over de vraag waar we op willen koersen. En met welke focus we onze financiële middelen en ons aller menskracht willen inzetten. Kortom: hierover de dialoog aan te gaan. Op de gemeente avond was daarvoor geen verdere gelegenheid, omdat ook het agendapunt van de verbouwing de nodige aandacht en tijd vroeg. Maar ik ben uiteraard heel benieuwd naar uw gedachten en visie. En hoop dan ook dat u deze met mij wil delen. Vandaar onderstaand strookje in de Vierpas. U mag het mailen, in de vergaderkamer in de Koorkeerk leggen, mij aanspreken, bellen, wat u wilt. Graag voor 14 mei, dan kunnen we in de kerkenraad uw reacties meenemen bij onze verdere afwegingen. *Ineke de Feijter*



### Koorkeerk dialoog: dromen denken doen

Ik opteer voor:

- focus 1: zet voort en koester wat we hebben
- focus 2: verbinden, verbreden, verdiepen
- focus 3: participeren en samenwerken met andere kerken
- anders, nl:

Toelichting:

Naam (mag, maar is niet verplicht)





## Vrolijke Paasviering

*foto's Joop Tillema*



### **Koorkeerk dialoog: dromen denken doen**

U mag het mailen, in de vergaderkamer in de Koorkeerk leggen, mij aanspreken, bellen, wat u wilt.

Graag voor 14 mei. *Ineke de Feijter*





## De toon en de muziek

Na een van de recente diensten foeterde Matthieu Meijs op een pedaal van de vleugel. Het weigerde dienst en hij vond het reuze vervelend dat hij de muziek niet ten gehore had kunnen brengen zoals hij zich het wenste. Desondanks vonden Teus en ik zijn bijdrage heel mooi, de toon maakte de muziek.

In overdrachtelijke zin is dat ook het geval. Mijn naam staat in de Vierpas bij 'communicatie'. Waarschijnlijk word ik daarom gebeld over werkelijk allerlei zaken, ook die niet samenhangen met mijn bescheiden activiteiten voor de Koorkeergemeenschap. Helaas hoor ik wanneer mensen zich al klagend laten gaan toon noch muziek. Het is goed samen de kwaliteit te bewaken van alles wat we doen. Maar, is het mogelijk op de 'toon' te letten wanneer u een klacht doorbelt? Dan blijft er muziek zitten in het vrijwilligerswerk.

*José Baars*

## In memoriam: Gerry Roering-Brouwer

"Op de drijvende kracht van de liefde die je omringt, stroom je standvastig en sterk mee op je reis naar open water". Woorden op het rouwbericht van Gerry Roering-Brouwer. Omringd door haar gezin, kleinkinderen, familie, velen van haar vrienden en vriendinnen en van de Koorkeergedachten we op 24 april haar leven in een dienst.

Ingezet door Mathieu, met een choral van J.S. Bach 'Herzlich tut mich verlangen', die ook in de Mattheuspassion voorkomt. Die ze zou gaan zien in het Concertgebouw; verjaardagscadeau van Evert op 12 januari. Een dag later kwam het bericht van haar ziekte. En bleken het woorden die bepalend werden voor die laatste drie maanden. Waarin het uitzicht van meet af aan zo beperkt was. Vastbesloten ging ze haar weg. Verlangend naar een wijder perspectief.

Gerry was een vitale, ondernemende vrouw. Sportief, zorgzaam, begaan. Trouw in haar contacten. Ze genoot intens van haar gezin, haar kleinkinderen. Van de vele kampeervakanties samen, de wandelweekenden, weekendje weg met kleinkinderen. Ze was lid van talloze clubs en kringen. Genoot van samenzijn, gezelligheid. Wilde dat ook delen. Ze legde alles met haar camera vast. Maakte weer heel persoonlijke kaarten van de foto's. Alsof ze het leven zelf wilde vastleggen, vasthouden, doorgeven.

Misschien was dat haar manier om om te gaan met die andere kant van het leven die ze als kind had ervaren. Met veel pech en verdriet in het leven van haar ouders, waar ze als enig (over)gebleven kind, de zorg op zich nam voor haar langdurig zieke moeder. Ze kon veel, eiste ook veel van zichzelf. Maar één ding kon en wilde ze niet: ziek zijn.

In die laatste periode hield ze met bewonderenswaardige moed en standvastigheid de regie. Maar werd ook belaagd door de pijn en de vele vragen waardoor ze heen en weer werd geslingerd. Moe als Elia in de woestijn. Samen zochten we naar het oog in de storm, een plek van beschutting, een beeld. Gerry hield van de zee, de duinen. Het schilderij dat ze in deze periode van een buurmeisje kreeg raakte haar. Het stond tijdens de dienst op de tafel. Ze zag daarin de storm in de baai, en daarachter de open zee, kalmer, lichter. Daar verlangde ze naar.

Met de stille dragende drijfkracht van de onderstroom, diep onder de storm, is ze mee gestroomd. Op de kracht van de liefde die haar omringde. Waaraan de dood nooit raken kan. Naar open water, zachte stilte. Vragen gestild, misschien zomaar het antwoord binnen geleefd, naar de woorden van de dichter Rainer Maria Rilke, die we lazen.

Evert, die in alle ontredde van die laatste maanden met veel warmte, liefde en zorgzaamheid naast haar stond, hield al haar vrienden en vriendinnen al die tijd op de hoogte. Met email-berichtjes met altijd dezelfde titel: "hoe nu verder?" die altijd eindigden met: "hartelijke groeten van Gerry en Evert". Zeven mailtjes in totaal. Na haar overlijden volgde een achtste en ook daarin ontbrak ze niet. In het beeld van de golfjes tussen haakjes stond ze daar. Zó verder...

Haar eigen cantonier heeft haar gedag gezongen met de woorden van een Ierse reiszege. Zo hebben we Gerry toevertrouwd aan de drijvende stroomkracht van de liefde onder alle liefde. Moge die Evert, haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar missen omringen. *Ineke de Feijter*

## Vrijheid in Verantwoordelijkheid

Dit is de titel van een minisymposium dat op zaterdag 13 mei 2017 in de Kloveniersdoelen te Middelburg gehouden zal worden. Tijd : 13.30 tot 17.00 uur.

De Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland (RGMZ) organiseert een symposium ter gelegenheid van het 500ste Lutherjaar en 400 jaar Remonstranten. De RGMZ maakt deel uit van de Koorkeergemeenschap en wil een open huis zijn voor wie zoekt naar zin en samenhang in het leven. De hoofdspreker van de middag is prof.dr. Peter Nissen. Hij was katholiek van huis uit en werd Remonstrants predikant te Oosterbeek en hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de Radboud universiteit te Nijmegen. Hij zal in zijn inleiding ingaan op vragen als: waarvan zouden wij bevrijd moeten worden en waartoe en waarvoor ?

Naast de hoofdspreker zijn er twee coreferenten, de eerste is ds. Max Staudt, predikant te 's Heer Hendrikskinderen en Lutherkenner. Hij gaat nader in op Luther, de Reformatie, vrijheid en de remonstrantse idealen. De tweede coreferent is prof.dr. Pieter Ippel, docent rechtsgeleerdheid aan de Rooseveltacademy. In zijn betoog ligt de nadruk op de grenzen van de spirituele vrijheid versus sturing door de overheid. Naar aanleiding van de inleidingen van de sprekers, is er gelegenheid voor discussie en gesprek.

Verder is er een videopresentatie/-boodschap van Ramsey Nasr, voorheen dichter des Vaderlands. Het geheel wordt muzikaal omlijst door accordeonmuziek van Leny Stokman. De dagvoorzitter/gespreksleider is Wim van Goch, geestelijk verzorger bij Emergis en katholiek pastor.

U bent van harte welkom op deze interessante middag.

**Kosten zijn €10,00**

**Opgave voor 5 mei : [secr.rgmz@gmail.nl](mailto:secr.rgmz@gmail.nl)**



# Allemaal de liefste

Vanaf het moment dat Albert mij vroeg om een artikel te schrijven voor de rubriek 'Allemaal de liefste', heeft mij dat geruime tijd bezig gehouden.

Want heel veel dingen zijn mij even lief.

Ik hou van lezen, maar mijn allerliefste boek?

Dat vind ik moeilijk om te zeggen.

Ik kan mij wel herinneren dat ik het boek 'De zwarte met het witte hart' van Arthur Japin erg indrukwekkend vond.

Ook mag het over je allerliefste film gaan.

Dat vind ook een lastige omdat ik heel veel mooie films heb gezien.

Met name films met een psychologische achtergrond wekken mijn interesse.

Ze horen vaak bij de categorie 'drama'.

Zo heeft de film 'Me before you' een emotionele herinnering achtergelaten.

Tijdens het luisteren van muziek kunnen bij mij heel veel mooie herinneringen bovenkomen.

Herinneringen aan vroeger bij het 'uit' gaan.

Herinneringen aan popconcerten.

Herinneringen aan autotochten tijdens de vakantie.

Een mooi lied dat mij nog altijd ontroert is 'Halleluja' van Leonard Cohen.

Mijn werk betekent veel voor mij.

Als pastoraalwerker in Vlissingen ontmoet ik veel mooie mensen.

Mensen die in vertrouwen hun leven met mij delen.

Dat vind ik elke dag opnieuw heel bijzonder.

De gedachte aan 'de allerliefste' brengen mij al snel bij de liefde van mijn leven. Hans die ik ruim 46 jaar ken. Het ligt eigenlijk te veel voor de hand om hem in dit kader te noemen.

Dit geldt ook voor mijn twee lieve dochters met partners.

En wat een rijkdom is het dat ik oma mag zijn van twee kleinzons en twee kleindochters.

En die rijkdom brengt mij bij 'mijn allerliefste'.

Mijn allerliefste is geluk.

Het geluk ervaren als mijn kleinkind rennend in mijn armen komt.

Als ik samen met Hans op een bankje aan de Maas een stokbroodje eet en een ijsvogel langs zie scheren.

Als ik van een bezoek terug naar huis fiets en ervaar dat ik gezond ben.

Als ik boven op een bergtop die indrukwekkende Alpen om mij heen zie.

Als ik weer veilig 'thuis' kom.

Als ik in de Koorkerk met mijn gezin de opa- en oma-dienst mee kan vieren.

Dat is mijn allerliefste, als ik mij zo gelukkig voel, dat ik er geen woorden voor heb, maar wellicht een kleine traan van geluk opwelt.

Ik geef het stukje door aan Mia Elmont.

*Gerda Vreeke*



## Colofon

### **Koorkerkgemeenschap Middelburg; Predikant:**

Ineke de Feijter

Oude Weimerstraat 8

4884 MB Wernhout

tel. 076 - 597 0 597

06 - 53268763

**Scriba:** Hans Vreeke,

e: hans.vreeke@koorkerk.nl

www.middelburgsekerken.nl

**RGMZ, secr.** Geke Jansen

tel: 06-42362013/0118-578005

e: geke.h.jansen@gmail.com

**VVPM secr.** Richard Oldenziel

tel. 0115 62 31 47

e: oldenzielfidder@hotmail.com

**Coördinerend koster:**

Henk Kappers (0118)639420

**Organist** : Mathieu Meijs

**Autodienst** Els Koole

Tussen 18.00 uur en 19.00

uur is Els op zaterdagavond

bereikbaar op

tel. 06-19036870

**Verhuur kerkgebouw:**

Coördinator : Johan Klumpenaar

(0118-635989)

johanklumpenaar@xs4all.nl

**Eindredactie Vierpas:**

José Baars, josembaars@live.nl

0118 567747 of

mobiel 06 51 070 297

**Layout Vierpas:**

Janny Bil-Goudzwaard

jannybil@zonnet.nl

**Doorgeven ziekte,**

**aanvragen bezoek:**

Teus Baars 0118 567747

baarst@live.nl

**Rekeningnrs. Koorkerk:**

NL52 INGB 0000 218595 t.n.v

VVHM wijkkas Koorkerkge-

meenschap, Serooskerke W

VVHM: NL81 INGB 0000 148233

t.n.v VVHM

RGMZ: NL38 INGB 0000 630321

t.n.v. penningmeester RGMZ

Middelburg