



Orde van Dienst zondag 11 april 2021



**Voorganger:
Ds. Erik Jan Tillema
Warmenhuizen**

**Welkom & Lezen:
Luuk Boogert**

**Orgel / Vleugel:
Martin van der Bent**

**Kostersdienst:
Henk Kappers**

**Beeld & Geluid:
Joop Tillema**

**Bloemendienst:
Maïke van der Velde**

Orgel / Pianospel

Welkom en mededelingen door Luuk

We luisteren naar lied 670: 1 en 2

1. Kom Schepper God, o Heil'ge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

2. Uw naam is Trooster. Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.

Votum

We luisteren naar lied 670: 3

3. Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

Inleiding

Gebed en Stilte

We luisteren naar lied 538: 1, 2 en 3

1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereltijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

2. Een mens te zijn op aarde
in deze wereltijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereltijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

Lezingen door Luuk

Eerste lezing: Handelingen 27: 18 – 25

Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een deel van de lading overboord gooiden, en de dag daarna wierpen ze zelfs de scheepsuitrusting in zee. Dagenlang waren de zon noch de sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we ten slotte elke hoop op redding verloren. Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de opvarenden als volgt toe: ‘Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was er niets verloren gegaan. Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei: “Wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is.

We luisteren naar lied 828

1. Stem als een zee van mensen om mij door mij heen.
Stem van die drenkeling, van dat stuk wrakhout,
dat een mens blijkt als jij mij aankijkt.
2. Stem die mij roept waar ben je, mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat, jij die mij ik maakt.
3. Stem die geen naam heeft, nog niet, mensen zonder stem
Stem als een specht die klopt aan mij gehoorbeen
Woord dat aanhoudt. God die mij vasthoudt.

Tweede lezing: Lucas 18: 9 – 14

De erfgenamen van het koninkrijk van God

Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. “Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

We luisteren naar lied 1010: 1 en 2

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Overdenking

Orgel / Pianospel

We luisteren naar lied 1010: 3 en 4

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Gebeden (met stilte en Onzevader)

We luisteren naar ons slotied 416: 1 en 2

1. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
Jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en roost en zegen
Ga met God, en Hij zal met je zijn,

2. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Zegen:

Orgel / Pianospel

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Inzameling der gaven:

In verband met de corona-maatregelen wordt er niet gecollecteerd,
maar u kunt uw bijdragen als volgt overmaken:

Voor de **Diaconie** is vandaag het doel: algemene diaconie
Voor de **Koorkerkgemeenschap**:
Uw bijdragen voor beide collecten svp naar
IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap, met vermelding
van het doel.

U kunt de dienst *live* volgen op het Internet.
Het is ook mogelijk om later te kijken. Hoe?
Stap 1: ga naar de site www.kerkdienstgemist.nl
Stap 2: vul in bij 'Zoek kerk': Koorkerk
Klik vervolgens op het groene rondje
Stap 3: klik op de foto van de Koorkerk
U kunt nu kiezen om eerdere uitzendingen te bekijken,
of om de live-uitzending te volgen.

Volgende vieringen / activiteiten:

18 april:	ds. Wim Jansen
25 april:	ds. Kim Magnee
2 mei:	ds. Chris Vonck
9 mei:	ds Gerrit Klein
16 mei:	ds. Alke Liebich